
Prædiken til 3. S.e. Paaske

En prædiken af

Kaj Munk

Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet, som kilde.

Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet.

Indhold

Prædiken til 3. S.e. Paaske	4
3. s.e. Påske	4
Metadata om værket	4
Metadata om værket	4

Prædiken til 3. S.e. Paaske

3. s.e. Påske

Prædikedag 3. s.e. Påske

Prædiketekst Johannes 16,16-22?

Prædiken ID Px-38

Kilde KMF-nr. 14.19.01

Hvad vil det sige, at X er vort Liv?

Ja, saadan kan stundom I unge Menn. sige det til anden: Du er Livet for mig. Og det betyder jo, at hvis du ikke var, da havde Livet ikke Glans og Farve for mig, da var det ikke det straalende rige Æventyr det nu er, da var Livet ikke Livet, da levede jeg ikke. Sommetider kan det samme bryde op i En over for Fædrelandet, naar vi ser dets Skønhed eller dets Armod eller dets Pjaltethed: dig hører jeg dog til, er dybt forbundet med dig, mine Kilder rinder fra dig. Og saadan kan man gribes af Ærbødighed over for Kornet, vi nu kører ind i smaa Kærner. I er Livet for os — af den hemmelige Velsignelse, der er i jer, der gør I formerer jer lever vi, at det Skabelsens Vidunder, et Rugax er, henter vi vort Liv.

Men alt dette gælder for den kristne i langt højere Grad om den Herre X. Han er Livet for os. D. v. s. uden ham var vi slet ikke til Hvis vi ikke havde Følelsen af, at leve i hans Naade under hans Vingers Skygge da fristede vi ikke den daglige Tilværelse. Det er det, at vi har ham at holde os til, der er det egentlige i vort Liv. Det er vort Livs Kærne. Han giver os det daglige Brød og han gør vort Liv til et Menneskeliv — Bøn og Tro og Kærlighed, vi kan bede til ham uden at frygte nogen Grænse for hans Magt og vi kan tro paa det evige Liv i *Dødens* Land, og vi kan give af hans Kærlighed til os selv og til andre.

3. S. e. Paaske. 1. Tekstr.?